

Εγκαίνια τριήμερων εκδηλώσεων των
«ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΩΝ» στο Μουσείο της Ακρόπολης

**Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Κώστα Τζαβάρα**

Αθήνα, 24 Μαΐου 2013

«Τα πιο πολλά ελέγχθησαν από τους προλαλήσαντες συναδέλφους και κυρίως από τον Πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης και τον εκλεκτό κ. Αμυρά. Σε εμένα δίκην επιλόγου θα έλεγα απομένει να πω ότι σήμερα δεν αναβιώνουμε τα «ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑ» όπως πολύ ορθά και πάρα πολύ εμπειριστατωμένα είπε ο κ. Τσαυτάρης, αλλά καλούμεθα μέσα από την ανάμνηση των «ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΩΝ» να προσδιορίσουμε τις στάσεις και τις συμπεριφορές που πρέπει να σχεδιάσουμε από εδώ και πέρα, για να είναι δυνατή να είναι βιώσιμη η πορεία μας σε ένα μέλλον που ξεκινάει μέσα από μια περίοδο όπου ασωτεύσαμε όλοι, εκτός εαυτόν, σε μια διαδικασία αναζήτησης προτύπων που δεν ταιριάζουν ούτε στον πολιτισμό μας, ούτε στην κουλτούρα μας, ούτε στην παιδεία μας.

Γιατί τι άλλο είναι τα «ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑ» από τον καθορισμό, τον εντοπισμό που η κοινωνική ζωή περνάει από την επικράτεια της φύσης, στην επικράτεια του πολιτισμού. Είναι η στιγμή δηλαδή που μια πρακτική που έχει σχέση με την καλλιέργεια της φύσης επί σκοπό να παραχθεί εισόδημα, πόρος, τροφή, αυτή ακριβώς την κάνουμε βηματοδότη για να αναπαραχθεί στο μέλλον η ίδια συμπεριφορά μηχανικά και την ενσωματώνουμε στους τρόπους της συμπεριφοράς μας για να έχουμε τη δυνατότητα πάνω σε αυτό να λέμε ότι φτιάχνουμε θεσμούς για να διατηρούμε τη γνώση, το νόημα και τη μνήμη.

Αυτό είναι ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι η διατήρηση της μνήμης και η μνήμη είναι εκείνη που έρχεται από την ιστορία του καθενός, είτε με την ταυτότητά του την ατομική, είτε με την ταυτότητά του τη συλλογική και υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι στη μεταπολίτευση ασωτεύσαμε γιατί βρεθήκαμε να υπηρετούμε αλλότρια, βρεθήκαμε και τουλάχιστον όλοι αντιληφθήκαμε να έχουμε ξεπέσει οι Έλληνες στην αναζήτηση κάποιων καταναλωτικών προτύπων που δεν ταιριάζουν με τις αφετηρίες και τις ρίζες μας.

Αυτό σημαίνει πολύ σωστά και συγχαίρω τους οργανωτές γι' αυτή την όμορφη πρωτοβουλία, σημαίνει σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά όχι να επιστρέψουμε στο παρελθόν, αλλά να ξαναγεννηθούμε μέσα από τη μνήμη του παρελθόντος δηλαδή να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο τους παλιούς τρόπους με τους οποίους οι πρόγονοί μας οι γιαγιάδες μας, οι μανάδες μας, παρήγαγαν γεύσεις, αρώματα, πολιτισμό που εμείς για χάρη ξενόφερτων προτύπων τους είχαμε αφήσει να νεκρώσουν, τους είχαμε αφήσει να ηρεμήσουν και να ξεχαστούν.

Γι' αυτό στα πλαίσια του πολιτισμού ο οποίος πάντα συνοδεύει κάθε προσπάθεια που έχει ως σκοπό να αναδείξει τη ζωή στη μυστική της πρώτη αξία, εκεί δηλαδή όπου υπάρχει και οριοθετείται ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, εκεί ο πολιτισμός θα υπάρχει πάντα για να επιβάλλει ως καθήκον την ανάμνηση των καλών προτύπων που δεν πρέπει να τα αφήσουμε, των καλών συνταγών που δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε και κυρίως να ξαναέρθουμε σε μια τέτοια σχέση με τον εαυτό μας, ώστε στο μέλλον η Ελλάδα να είναι κάτι καλύτερο από αυτό που ζούμε σήμερα.

Με αυτή την έννοια κι εγώ χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση και εύχομαι καλή επιτυχία».